

## Tacktal till Lunds universitet

Det är en stor ära och glädje för mig att här idag få representera dagens promovendi i ett tack till Lunds universitet då vi nu har intagits i kretsen av de med universitetets högsta akademiska examen. Som bevis på detta får vi bära doktorsringen-symbolen för trohet till vetenskapen.

Vitt skilda forskningsprojekt har fört oss hit till detta delmål i livet. För en del har det varit en rak väg och för många har det varit på krokiga stigar.

Man skulle kunna likna doktorandtiden vid en bergsbestigning uppför den första toppen i en bergskedja. Man skulle kunna likställa sherpas, bärarna, med universitetet, våra lärare och professorer. Utan dessa hade vi inte kommit upp till toppen. Vid början på avhandlingsarbetet var vårt vetenskapliga perspektiv som att stå på St: Hans backar. Nu står vi på en större topp.

Här uppe på denna toppen skulle man kunna tro att vi nått målet, men jag ser det snarare som slutet på början. Nya toppar gestaltar sig, av vilka en del ligger höllda i moln och kan tyckas svårare att bestiga, men det är nog just detta som driver oss.

Att universitetet har låtit oss komma hit ser vi som ett ansvarsfullt förtroende. Vi är evigt tacksamma kunskapssamlare från denna och tidigare generationer. I själva verket står vi på mark som höjts från en grumlig havsbotten till ovan molnen. Krafter från olika håll möts och landvinningen är resultatet av tid och energi.

Isac Newton speglar verkligheten på ett fint sätt då han säger "If I have seen longer than others it is because I have been standing on the shoulders of others." Det är värt att uppskatta och värdera de möjligheter som universitetet serverar oss med. För denna platform och grogrund för möjligheter vill jag att vi förenar oss i en skål till vår alma mater och tackar Lunds Universitet.